

BIJBELSTUDIE ROMEINEN 7

Gerrit van Valen

5 februari 2016

PROGRAMMA

- 1. Inleiding**
- 2. Romeinen 6: vrij van de zonde**
- 3. Uitleg Romeinen 7**
- 4. Conclusies en implicaties**

1. INLEIDING

- Rom. 7 heet hangijzer
- voortdurende ervaring van al Gods kinderen?
- wie = 'ik'?
 - Paulus of niet?
 - Zo ja, voor of na z'n bekering?
- 'Romeinen 6 is de les, 7 het leven, 8 de kracht'
- Romeinen 7: het **normale** christelijke leven?
- Wiens ervaring wordt hier beschreven?

1. INLEIDING

- Rom. 7 heet hangijzer
- voortdurende ervaring van al Gods kinderen?
- wie = 'ik'?
 - Paulus of niet?
 - Zo ja, voor of na z'n bekering?
- 'Romeinen 6 is de les, 7 het leven, 8 de kracht'
- Romeinen 7: het **normale** christelijke leven?
- ~~Wiens ervaring wordt hier beschreven?~~
- Wat is het **thema** van Rom. 7 en wat is Paulus' **doel**?

2. ROMEINEN 6: VRIJ VAN DE ZONDE

■ (a) positie

Door de dood van Christus ben je als gelovige vrij van de macht van de zonde.

- vs 17, 20: vroeger slaven van de zonde
- vs 2: nu dankzij dood van Christus vrij

■ (b) praktijk

Denk en leef in overeenstemming met je positie.

- vs 11: reken jezelf dood voor zonde, levend voor God
- vs 12: laat zonde niet over je heersen
- vs 13, 19: stel jezelf ter beschikking aan God, draag vrucht voor Hem

2. ROMEINEN 6: VRIJ VAN DE ZONDE

Positie en praktijk in 1 vers:

- vs 14: 'De zonde zal (of: mag) over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.'

-> Als je wél onder de wet bent, heerst de zonde over je!

3. ROMEINEN 7: UITLEG

Indeling:

(A) 1-6 door Christus vrij van de wet

(B) 7-12 gevolg van de komst van de wet: zonde wakker

(C) 13-26 vleselijk en wanhopig leven onder de wet

3. UITLEG ROMEINEN 7

(A) VS 1-6

Door Christus' dood is je relatie tov de wet veranderd, van een slaaf naar een vrij mens.

Principe: dood maakt los van de wet (vs 1)

Voorbeeld: huwelijk: man sterft, vrouw vrij (vs 2-3)

Toepassing: door Christus' dood vrij van de wet;
nu verbonden aan Hem (vs 4)

Conclusie: vroeger slaaf: vlees, wet, zonde (vs 5),
nu vrij: Geest, God dienen, vrucht (vs 6)

3. UITLEG ROMEINEN 7

(A) VS 1-6

Twee tijdperken

Vroeger	Nu
in het vlees zijn (5)	<i>in de Geest zijn -> Rom. 8:9</i>
zondige hartstochten, door wet gestimuleerd, werkten in onze leden	<i>zonde niet laten heersen in lichaam; leden beschikbaar stellen voor God (Rom. 6)</i>
vrucht voor de dood (5)	vrucht dragen voor God (4)
aan wet gebonden (1, 4)	van wet ontslagen/bevrijd (6)
dienen in oudheid van de letter -> volgens de oude orde God dienen: middels de wet	dienen in nieuwheid van de Geest -> volgens de nieuwe orde God dienen: door de Geest (wandelen)

ROM 7:5

HSV Want toen wij in het **vlees** waren, waren de hartstochten van de **zonden**, die geprikkeld worden door de **wet**, in onze **leden** werkzaam om vrucht te dragen voor de **dood**.

NBV Toen we ons nog lieten leiden door onze eigen wil, werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten, **die de wet in ons opriep**, en droeg het alleen vrucht voor de dood.

Dit is exact wat wij in Rom. 7:7-26 zien gebeuren!!!

3. UITLEG ROMEINEN 7

(B) VS 7-12

- ingaan op mogelijke **tegenwerping** (7a)
- **ontkenning**: wet leert zonde kennen (7b)
- zonde gebruikt wet als **bruggenhoofd** (8a)
- zonder wet is **zonde machteloos** (8b)
- ‘leefde **voorheen**’: tijd zonder wet -> voor Sinaiï? (9a)
- ‘ik ben **gestorven**’ (9c) -> zonde heeft mij gedood (11)
- **wet bracht niet leven**, maar dood (10)
- maar: **niet de schuld** van de **wet!** (12)

(B) VS 7-12

Conclusie (7-12)

- Als de wet komt, komt de zonde tot leven. De zonde maakt gebruik van de wet om mensen te verleiden, en de dood in hen te werken: een leven onder de macht van de zonde.
 - Maar: dit is **niet de schuld** van de wet! Het is wel de kwetsbaarheid van de wet. Zij laat zich gebruiken.
-
- Parallel met vs 5: wet -> zonde -> dood (leven in vlees)
=> 7-12 is dus leven in het vlees!!
 - Maar: is dit leven zoals dit mogelijk is? -> zie vs 6: wandelen in nieuwheid van de Geest!
 - Drie hoofdrolspelers: wet, zonde, ik. Accent ligt hier op de activiteit van de zonde, de wet als middel, het 'ik' als slachtoffer.

3. UITLEG ROMEINEN 7

(C) VS 13-26

- **strijd**
- vanwege de **wil** tot het **goede** (19) = inhoud v. wet (22)
- de zonde als **wetmatigheid** (21)
- **gevangen**: zonde is sterker dan goede wil (23)
- **nederlaag** op nederlaag
- vleeselijk, **verkocht** onder zonde (14)
- eigen schuld; tragisch persoon
- **wanhoop**: ik ellendig mens! (24)
- **hoop!** (25)

HET NORMALE CHRISTELIJKE LEVEN?

Niet normaal!

- christen **niet verkocht** onder zonde
7:14 en 23 <-> 6:17, 20; 6:14
- christen is **niet meer in het vlees!** (8:9)
7:7-26 is uitwerking van vs 5 ('toen wij in het vlees waren...')
- christenleven is **niet voortdurend verliezen**
overwinning is mogelijk! -> 8:2 wet van de Geest...
- **ander doel** met deze beschrijving
zie volgende dia → → →

HET DOEL VAN PAULUS MET VS 7-26

Indringend en persoonlijk laten zien waartoe een leven onder de Mozaïsche wet leidt:

- **zonde**
- **frustratie**
- **nederlaag**
- **wanhoop**

een leven dat God niet behaagt

- wet in zichzelf brengt geen heil in strijd met de zonde
-> **krachteloosheid** van de wet (Rom 8:3a!)

= **redenen** waarom vrijheid door Christus (vs 4) nodig is

- **Rom 7:7-26 roept om Christus en de Geest!**

WIE IS 'IK'?

- **geen** wedergeboren christen (vs 14)
- iemand die leeft **in het vlees**
- desondanks zich **verheugt in wet** (22)
- persoon die in eigen kracht (waar is de Geest?) de wet wil houden
- **Paulus in zijn leven als Jood onder de wet, vanuit zijn huidige perspectief als christen**
- tegenargument: tegenwoordige tijd?
 - indringender en dramatischer

CONCLUSIES EN IMPLICATIES

1. Het **thema** van R7 is de wet.
2. Door Christus is er **vrijheid** van de slavernij van de wet mogelijk! (1-6)
3. In Rom. 7 zien we de **machteloosheid** van de wet.
4. In Rom. 7 zien we iemand die de wet **in eigen kracht** probeert te houden.
5. Rom. 7 beschrijft **niet** het **normale christelijke leven**.
6. Niettemin **blijft** er **strijd** in het christenleven! (Gal 5:16-18)
7. Een christen is **geen ellendig mens**.

VRAGEN VOOR BESPREKING

1. Welke verzen snap je nog niet? Bij welke dingen van de inleiding heb je vragen?
2. 'Vrij van de wet'. Hoe moet je dat zien? Ben jij er vrij van? In wat voor zin heb je nog te maken met de wet? Zie ook Rom. 8:4, 13:8-10.
3. Ben jij een ellendig mens? Waarom wel of niet? Hoe kom je daar los van, of kan dat niet?
4. Is er strijd in het leven van een christen? Zie Gal 5:16-18. Hoe moeten we in die strijd handelen (of wandelen)? Is er overwinning mogelijk, en hoe?
5. (technisch) Over welke drie wetten gaat het in R7:23? Of zijn het er twee?
6. Lees vs 17: ontkent Paulus hiermee zijn verantwoordelijkheid voor zijn verkeerde daden?